



לגלגל מגילה

"חג שמח עם גיל קופטש", ערוץ 1

לפעמים אי אפשר לדעת אם הערוץ הראשון התכוון, או שסתם יצא לו בטעות. הנה תוכנית פורים לילדים. את מי ייקחו שם להגיש? זרקו שמות של מועמדים פוטנציאליים. אם היו מבקשים ממני לנחש, הייתי יורה קובי מירון הממלכתי, או עורך מנשה המנומס, או שבסוף הייתי מהמר על ג'קז לוי, דתי קליל להמונים. מאוד הגיוני, אם הולכים לפי הנוסחה המוכרת. לא נראה לי שהייתי מגיע עד למרחקים הארוכים של גיל קופטש.

בעיני זו הברקה, שראויה להצדעה. נכון, קופטש גילה את הדת והיה יהדות ומעביר את המסר בשפתו הייחודית, אבל איפה כל השמרנים, מהוועד, שיציעו "בתוכנית לבני נוער? האיש הוביל את רשימת 'עלה ירוק' בבחירות לכנסת. גוועלד?"

זו הייתה דווקא חצי שעה מאוד חביבה וממה שהבנתי היא הולכת לרוץ בחגים הבאים. קופטש, בעזרת שני אחייניו, עדי ומאיה, הסבירו מי נגד מי במגילה כדי שגם אחרוני המשועממים לא יאבדו את הקשר לחג. הסטלן הבכיר נסע עם השניים בטנדר טובארו, עבר אצל בונה רעשנים ובמאפייה שמכינה אוזני המן, בשוק הוא קנה ממתקים למשלוח מנות, ובין לבין סיפר איך אחשוורוש תפס את המן עם אסתר במיטה. בטעות, כמובן. המבוגר האחראי הבין מיד למה הכוונה.



הברקת ליהוק. גיל קופטש

כנראה שגם האחראים על הליהוק קלטו שבשביל להחזיק את החג הזה אקטואלי וערני, אתה לא יכול לבוא עם בובות ותחפושות כמו ביימים ההם. אתה חייב לשבור חוק ימינה ולהביא שיחוק עם הגבר הכי מגניב בשכונה. קופטש בהחלט עונה על התיאור המבוקש. מעטים יכירו לים לדבר היום על אסתר, ושתי, בגתן ותרש ולא לגרום לנער שממול לזופזפ באכזריות, לערוץ הילדים.

או לכל הצדקנים שהתעוררו עם השאלה הקיומית, האם קופטש הוא השגריר הראוי לספר את עלילות המגילה, שיתעודדו. מה עדיף, שהילד לד שלכם ינקר חופשי בזמן הקריאה?